

Nieuwsbrief van maart 2018
Jaargang 63 nummer 3



‘Leendert de Boer’

Woensdag 21 maart 20.00 uur
in Dorpshuis ‘De Stuw’

De zaal is open vanaf 19.30 uur.

De heer Leendert de Boer uit Nijkerk staat bekend als het gezicht van het IVN. Hij geeft lezingen over de natuur, begeleidt IVN-wandelingen en weet (bijna) alles over de vestigingen en de geschiedenis van gehuchten aan de Kruishaarseweg in Nijkerkerveen en 't Woud op Appel. Hij is lid van de Bekenstichting en heeft inmiddels drie boeken op zijn naam staan over de buitengebieden van Nijkerk. Zijn laatste boek is in juni uitgekomen. Voor ons gaat hij een lezing verzorgen over het ontstaan van genoemde gehuchten waarbij ook allerlei andere zaken aan de orde kunnen komen.





foto: Cocky Kroder

Mijn naam is Cocky Kroder.

Sinds 1999 ben ik lid van de Vrouwen van Nu, toen nog Plattelandsvrouwen!

In de bijna twintig jaar dat ik bij deze 'club' ben, heb ik menig mooie, muzikale, humoristische, ontroerende en interessante verenigingsavond bijgewoond.

Van onze feesten herinner ik mij nog goed een feest in Het Duysthuisje in Hoogland. Ik weet niet meer ter ere waarvan, maar ik weet wel dat we heel veel plezier hadden met elkaar, er werd gezongen en zelfs gedanst! Als afsluiting hebben we genoten van een heerlijk buffet, dat helemaal gemaakt was door onze leden! Ons vijftigjarig jubileum (2005), dat ik mocht meehelpen organiseren, was zeer geslaagd.

's Middags 'een boerenbroodmaaltijd' in Sparrendam, waar iedereen in boerenkleding verscheen.

's Avonds was er in de Stuw een optreden van Wieteke van Dort.

Van het zestigjarig jubileum (2015) vond ik het allerleukste dat iedere interessegroep iets organiseerde op haar eigen gebied! Samen met Wieke van Gelder heb ik een mooie fietstocht uitgezet met vele leuke stops.

Ik heb zelf deelgenomen aan de bridgedrive en aan de poëziewandeling, die ik geweldig vond.

Vanaf het begin ben ik lid van een Culturele Kring en jullie snappen wel dat ik inmiddels al heel wat musea, concerten, films en steden heb bezocht. We hebben onze Kring 'Vrouwencul' gedoopt.

Een keer per jaar komen we bij elkaar om voor het komende seizoen het programma op te stellen.

Zo'n zestien jaar geleden nam ik met Alie Nijland de leiding van de fietsclub over van Truus en Truus.



Na twee jaar nam Wieke van Gelder het stokje over van Alie en samen hebben we heel wat mooie tochten uitgezet.

Geen straf want ik fiets graag en de omgeving van Hoevelaken is erg mooi en heel afwisselend.

Maar na zo'n tijd vond ik het wel mooi geweest!

Helaas geen opvolgers en het plan om het concept van de wandelclub te gebruiken vond geen bijval.

Jammer!

Maar het blijkt zo ook goed te gaan, gelukkig.

Ik ben een fanatiek bridger. Ik speel een paar keer in de week, ook competitie, maar bij 'Vrouwentroef' speel ik voor de gezelligheid. En die is er ook.

We spelen vijf rondjes en na de derde ronde is er pauze met thee, koffie met wat lekkers erbij en ruimte om even te kletsen, al of niet over bridge.

Ik bridge bij 'Vrouwentroef' met

**Tineke Burger en aan
haar**

geef ik de pen door.





Verslag verenigingsavond van 21 februari 2018

Dannie ten Zweege

Nadat Ruth de avond had geopend en enkele mededelingen had gedaan gaf ze het woord aan **Dannie ten Zweege**.

Dannie ten Zweege, schrijfster en publiciste, kwam ons vertellen over de IJssel.



De IJssel, de loop van een rivier

Een rivier die bij Westervoort, als zijtak van de Rijn begint en via het Ketelmeer uiteindelijk uitmondt in het IJsselmeer. Ze stroomt langs 37 plaatsen. Ze is een inspiratiebron voor veel kunstenaars geweest.



Voorbeelden zijn: Denkend aan Holland van Marsman, en vader en zoon Voerman, die veelvoudig het mooie rivierenlandschap van de IJssel hebben geschilderd.

Ida Gerhard, Anna Verkade, Jan Terlouw, Joris van Casteren, Jan Norel; allemaal hadden 'iets' met de IJssel, in woorden of beelden.

Zij werd bezongen als symbool van het leven, dat stroomt, zoals een mens door het leven. In het christendom was de rivier nieuw leven, inwijding door de doop, de onderdompeling. De rivier was ook de scheiding tussen leven en dood, denk maar aan het muntje dat aan Charon moest worden betaald bij de overtocht over de Lethe.

De IJssel was een scheiding, maar ook een verdedigingswerk in meerdere oorlogen die in de loop der tijd hebben gewoed. Eerst vochten er Vikingen, in de 9^{de} eeuw, later de gebroeders Van Gelre, en de soldaten van Napoleon. Tot en met de Tweede Wereldoorlog speelde de IJssel een rol.

Aan het eind van W.O. II werden er IJsselbruggen opgeblazen.

Ook waren er veelvuldig overstromingen. In 1825 was er de Overijsselse Watersnood, waarover Jan ter Pelkwijk een boek schreef. De opbrengsten van dat boek gingen naar de slachtoffers.

In 1951, in de 'koude oorlog' werd in het diepste geheim een IJsellinie gebouwd, voor het geval de Russen zouden binnenvallen.

Voor Dannie zelf was en is de IJssel wandelen met de hond, zwemmen, zeilen, kleine weggetjes, bruggen, ponten en een voetveer.

En gedichten:

*'t Wordt voorjaar langs de IJssel bij Veecaten.
Wolken en licht, in wisselende staten
scheppen een Voerman: een opalen zwerf
dat hemels is en Hollands bovenmate. Ida Gerhardt*

Tot slot werd 'Aan de oever van de IJssel staat een veerhuis' ten gehore gebracht en dat werd door menige vrouw enthousiast meegezongen.

Na deze avond met een 'brede blik' op de veel bezongen IJssel bedankte Ruth de spreekster en wenste ons allen een goede thuiskomst.

Angelique van Essen



Foto's: Henk Eilander



'Samen Fietsen'

Dit klinkt beter dan Fietsclub.

Hoera, wij willen weer op de fiets,
lekker ontspannen door inspanning.

Het wordt voorjaar, dus willen wij weer
opstarten op de dinsdagmorgen,

te beginnen op 3 april a.s.

tijd: 09.30 uur

verzamelen voor

het Dorpshuis 'De Stuw'.

Kom weer lekker mee fietsen,
iedereen is welkom.

De route (ongeveer 30 km) wordt 'ter plekke'
door iemand bedacht.



Texel

Voorjaarsuitje woensdag 11 april 2018

Als u met ons dit dagje naar de Wadden en in het bijzonder naar het bekendste Waddeneiland Texel meemaakt, belandt u op een eiland met een geheel eigen sfeer. Typisch voor het landschap zijn de

tuunwallen,

de karakteristieke stolpboerderijen, de schapen en de vele vogels.

Een uitgebreide rondtoer over het eiland voert u langs alle bekende plaatsen, zoals Oudeschild (havenplaats), De Koog en Den Burg.

Op deze rondtoer worden we vergezeld door een bewoner van het eiland.

Over het eiland is heel wat te verhalen en deze wetenswaardigheden zal zij u zeker niet onthouden.

Als u aan boord even de benen strekt, waant u zich op een zeereus die het wijde sop kiest.

- 7.45 uur: vertrek van achter Dorpshuis 'De Stuw'
9.30 uur: Hotel Akersloot voor koffie
met gesorteerd gebak
11.30 uur: Teso Bootdienst, Den Helder



- 11.50 uur: bij mevrouw G. Zegers-Zijm in Oudeschild
rondrit Texel met gids
12.30 uur: bij Restaurant de Pelikaan in De Koog
Koffietafel met kroket, 2x koffie of thee,
verschillende broodsoorten,
vleeswaren, kaas, zoet.

Na de lunch vervolg rondrit met de gids.

Vrije tijd in De Koog

- 16.00 uur: terug naar de boot
Ca. 18.30 uur terug bij 'De Stuw'



**Opgeven vóór 10 maart bij Reneke 06-330 321 40
of mailen naar renekeschoneveld@hotmail.com.**

**Er zijn op dit moment 61 aanmeldingen. Dit
betekent dat u, als u zich nu aanmeldt, op de
reservelijst geplaatst wordt.**

Betalen vóór 10 maart 2018 op Rekeningnummer
van de Vrouwen van Nu **NL31RABO 0302 2429 61**

Kosten: € 48,50 p.p.

onder vermelding van: reisje 11 april 2018 en uw
naam



Provinciale wandeldag 16 mei 2018.

De afdeling Twello van de Vrouwen van Nu organiseert dit jaar op woensdag 16 mei 2018 de provinciale wandeldag. Er wordt gewandeld in en rondom Twello. In de omgeving van Twello zijn vele wandelroutes en klompenpaden.

Halverwege is een pauze waarin de meegebrachte lunch genuttigd kan worden.

Hier wordt U een kop soep aangeboden.

U kunt kiezen uit een wandeling van ca. 9 km of ca. 15 km. Het gebruik van Nordic stokken vinden wij prima.

Deelname is op eigen risico.

Start en finish zijn bij het clubgebouw "De Megafoon", Stinzenlaan 81, 7392 AD Twello tel. Nr. 0571-275047.

U kunt hier parkeren. Wij verwelkomen U met koffie/thee en iets lekkers. Hier wordt tevens de routebeschrijving verstrekt.

Zoals gebruikelijk zijn ook niet-leden van harte welkom. Neem dus gezellig uw partner, vriendin, zus of wandelmaatje mee! U kunt starten tussen 10.00 en 11.00 uur, uiterlijk 16.30 moet u terug zijn. Koffie of thee staat dan weer klaar.

Uw inschrijving dient uiterlijk 6 mei binnen te zijn bij de commissie. U kunt zich inschrijven door aanmelding bij a.vanwelsum@concept.nl

(onder vermelding van uw voor en achternaam, woonplaats en of u wel of geen lid bent). Geeft u zich als groep op, dan graag alle namen vermelden. Opgave is ook mogelijk door het insturen van onderstaand strookje naar Reintje van Welsum, IJsbaanweg 2-B, 7391 HH Twello.

Het inschrijfgeld bedraagt voor leden € 9,00 en voor niet-leden € 12,50. Het inschrijfgeld dient te worden overgemaakt op bankrekening NL04 RABO 0362 804 621 t.n.v. Vrouwen van Nu afd. Twello, onder vermelding van uw naam en 'wandeldag 2018'.

Uw betaling is de bevestiging van deelname.

Voor informatie kunt bellen of mailen naar onderstaande personen:

Reintje van Welsum tel: 0571-273830 of 0629444542
mail: a.vanwelsum@concepts.nl

Ans Wijtten tel: 0571-273778 of 06-30836285
mail: franswijtten@gmail.com

Vrouwen van Nu, afd. Twello Wandeldag 2018
t.a.v. Reintje van Welsum, IJsbaanweg 2-B,
7391 HH Twello

Naam: Afdeling...

Adres: Woonplaats...

Tel.nr. E-mailadres..

Geef mij op voor korte/ lange wandeling (doorhalen wat niet van toepassing is).

Het inschrijfgeld ad € 9,00/€ 12,50 is op ...2018
overgemaakt op banknr. NL04 RABO 0362 804 621
t.n.v. Vrouwen van Nu afd. Twello, met vermelding
van Provinciale wandeldag 2018.



Provinciale Fietsdag 24 mei 2016

Dames van de afdeling Heelweg hebben voor de **Provinciale Fietsdag op 24 mei 2016** een prachtige fietsroute uitgezet in een mooie omgeving met veel bezienswaardigheden o.a.

Boerderijmuseum de Neeth in Barlo, Kaasboerderij Weenink in Lieveelde en de mooiste Kathedraal van de Achterhoek de Sint Werenfriduskerk in Zieuwent. Iedereen, leden, niet-leden en heren, zijn welkom om mee te fietsen.

Het is mogelijk om een fiets of e-bike te huren, de kosten bedragen resp. € 7,50 en € 17,50.

De start is tussen 9.30 uur en 11.00 uur bij café-restaurant De Radstake, Twenteroute 8 7055 BE Heelweg.

Ontvangst met koffie/thee en krentenwegge.

U ontvangt bij vertrek een routebeschrijving en een informatietas.

Bij terugkomst is er gelegenheid de welbekende hengstenhouderij van de familie Venderbosch, eigenaar van de Radstake, te bezichtigen.

Sluiting ± 17.00 uur.

Inschrijven vóór 2 mei 2016 door het opsturen van het onderstaand strookje en het overschrijven van € 9,00 leden en € 12,50 niet-leden + eventueel huur fiets € 7,50 en e-bike € 17,50.

Het inschrijfformulier kan per mail naar:
han.gussinklo@gmail.com, of onderstaand strookje
afknippen en sturen naar mevr. Joke Gussinklo,
Hiddinkdijk 13a 7051 ZX Varsseveld.

Bij opgave van een groep graag het totale bedrag
overmaken met vermelding van de naam van de
inschrijving en de afdeling op het inschrijfformulier.
Voor telefonische opgave en inlichtingen: mevr. Joke
Gussinklo tel. 0315-241561

Het inschrijfgeld overmaken op: reknr. NL 85 RABO
036.48.44.043 t.n.v. Vrouwen van Nu Heelweg, onder
vermelding van Provinciale Fietsdag 2016

Uw betaling is de bevestiging.

Deelname is op eigen risico !!

.....
.....

Vrouwen van Nu afd. Heelweg
t.a.v. mevr. J.Gussinklo, Hiddinkdijk 13a 7051 ZX
Varsseveld

Naam...

Afdeling...

Adres...

Postcode en woonplaats...

Tel nr.: ...

Aantal leden.....niet leden.....

Mailadres...

Betaald is de huur voor:.....fietsen ene-bikes

Activiteitenagenda

6 maart	Stap voor Stap Middagwandeling
6 maart	Internationale Vrouwendagviering in Dorpshuis 'De Stuw' 19.00 uur
7 maart	Workshop 'Tekentaal' in 'De Hobbit' 14.00 uur
16 maart	Breien bij Anneke de Knecht Van Zuylenlaan 10 14.00 uur
21 maart	Verenigingsavond in Dorpshuis 'De Stuw' 20.00 uur
27 maart	Stap voor Stap Dagwandeling
3 april	Fietsen verzamelen 9.30 uur voor Dorpshuis 'De Stuw'
3 april	Stap voor Stap Middagwandeling

Kopij voor de Nieuwsbrief van april graag mailen vóór 24 maart naar e-mail: hvanblotenburg@hotmail.com